

Beste leden en ouders,

Op zondag 22 november is het Christus Koning.

Ook dit jaar proberen we hier een feestelijke dag van te maken zodat we in deze bijzondere tijden toch een gevoel van verbondenheid hebben met de hele chiro. Ken je nog de vele berenwandelingen uit de eerste coronagolf? Wij gaan dit ook proberen, maar aan de hand van items die iets met de chiro te maken hebben. Versier je huis, gevel, ramen met een tekening, spandoek, vlag, chiroletters... Verras ons!



Wij hebben een wandeling uitgestippeld zodat jullie op zoek kunnen naar zoveel mogelijk versierde huizen. Hieronder vind je een document waarop je telkens een chirologo kan kleuren als je een versierd huis hebt gevonden.

Dit is nog niet alles. Onderweg hebben we gezorgd voor een aantal opdrachten op bekende plaatsen in Sint Jozef. Probeer zoveel mogelijk opdrachten te voltooien. De antwoorden kan je ook op onderstaand document invullen. Ben je benieuwd naar de oplossing? Stuur je ingevuld document door naar je leiding en kom erachter of je de juiste antwoorden had.

Jullie zijn vrij om te kiezen wanneer jullie op tocht gaan en op welk punt jullie starten, dit kan zaterdag of zondag doorheen de voormiddag of namiddag. Laat je versiering dus lang genoeg hangen zodat iedereen ziet hoe trots jij bent dat jij in Chiro Malegijs zit!

Ps: Vergeet je gsm niet mee te nemen onderweg op jacht! De weg en de opdrachten kan je volgen via onderstaande link:

<https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1w4ZVOM5KsSq3LS1iVtu7WgfBBIo0OJzw&usp=sharing>

Respecteer de regels ivm samenscholingen en keep it save!

Groetjes de leiding!

Opdracht A	
Opdracht B	
Opdracht C	
Opdracht D	
Opdracht E	
Opdracht F	
Opdracht G	

Opdracht H	
Opdracht I	
Opdracht J	

			
			
			
			
			